

KATHOLIEK LEVEN DINTELOORD

35e Jaargang nr: 38 Jaar A

OVERZICHT VIERINGEN

25e^e Zondag door het Jaar

Parochiekern St Gummarus

Zaterdag 23 sept. 17.00u Eucharistieviering

Voorganger: *pastoor H. de Kort*

Parochiekern van de Vrede

Zaterdag 23 sept. 19.00u Wrd. Gbd. Communieviering

Vredesviering waarin we met gebed en zang stilstaan
bij de (on)vrede in de wereld met zang van het koor

"En Toch"

Voorganger: *past. medew. mw. L. Robijn*

Intenties: *Piet Vriens en Corry Vriens van Merriënboer*

Parochiekern H. Georgius

Zondag 24 sept. 11.00u Wrd. Gbd. Communieviering

Voorganger: *past. medew. mw. L. Robijn*

Parochiekern H. Joannes de Doper

Zondag 24 sept. 09.00u Eucharistieviering

Voorganger: *em. pater B. van Schaik*



Bij het Evangelie:

*'steek bij je wat je toekomt en ga
heen: het is mijn wil om aan deze
laatste evenveel te geven als aan
jou.'*

Geloofsgemeenschap Dinteloord

Donderdagmorgen 21 september vanaf 10.00u

bijeenkomst

Seniorenpastoraat, zaaltje Gereformeerde kerk,

Ingang zuideinde.

Uitleg thema vredesweek

Dit jaar focust de Vredesweek (16 t/m 24 september) op onze democratie die onder druk staat.

Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving waarin ieder mens een stem heeft, ongeacht achtergrond of gender. Met een eerlijke en rechtvaardige verdeling van macht. Met zeggenschap voor lokale gemeenschappen. Met sterke democratische waarden en instituten.

In Nederland geloven we graag dat wij die zaken op orde hebben. **Maar onze democratie staat onder druk.** Steeds meer mensen wantrouwen de rechtstaat, de politiek, de media. Conflict, haat en geweld liggen dagelijks op de loer en als we eerlijk naar de stand van zaken kijken zien we dat het systeem in Nederland piept en kraakt onder structureel onrecht, dat de verdeling van macht scheef is en dat het sociale weefsel dat onze samenleving bij elkaar houdt afbreekt.

Wij weten als geen ander welke gevaren op de loer liggen als machtsverhoudingen steeds verder uit balans raken en mensen het vertrouwen in instanties en elkaar kwijtraken. En daar moeten we iets mee. Want hoe kunnen we in buitenlandse conflictgebieden aan vrede en veiligheid bouwen, als de basis waarop ons eigen land is gebouwd op haar grondvesten staat te schudden?



