



Bisdome Breda

Bezoekadres
Veemarktstraat 48
4811 ZH Breda

Postadres
Postbus 90.189
4800 RN Breda
T 076 - 522 34 44
F 076 - 521 62 44

www.bisdombreda.nl

Aan de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers;
Aan de religieuzen;
Aan de parochies, parochiekernen, caritasinstellingen
en zorginstellingen in het Bisdome van Breda.

Email: bisschop@bisdombreda.nl
Kenmerk: 055/22/2021
Betreft: Chrismamis

Breda, 17 februari 2021

Geachte medewerkers in het pastoraat,
Geachte religieuzen,
Geachte bestuursleden,

De coronapandemie houdt ons inmiddels al een jaar in haar greep. Het is een moeilijke tijd voor ons allen en ook voor het kerkelijk leven. In eerdere brieven heb ik u reeds laten weten dat ik al uw inspanningen om het kerkelijk leven gaande te houden en om te blijven omzien naar onze mensen en de zwaksten in onze samenleving, zeer waardeer. We zullen waarschijnlijk nog even moeten volhouden. Daartoe spoor ik u van harte aan.

Al vele maanden kunnen we slechts met kleine groepjes samenkomen voor de viering van de Eucharistie. Grote diocesane vieringen zijn op dit moment niet mogelijk. Helaas zal dat ook gaan gelden voor de aanstaande Chrismamis. Afgelopen jaar hebben we de Chrismamis in Hulst moeten afzeggen. De Chrismamis is toen met slechts enkele aanwezigen in de kathedraal van Breda gevierd. Ook voor dit jaar is niet te verwachten dat we eind maart weer met grote groepen mensen samen kunnen komen. In overleg met de pastoor van Hulst, waar de Chrismaviering wederom gehouden zou worden, en met de bisdomstaf heb ik daarom besloten om de Chrismamis ook dit jaar weer in de kathedraal van Breda te vieren. In de Goede Week zal de Chrismamis gevierd worden op **woensdag 31 maart a.s. om 19.00 uur in de Sint Antoniuskathedraal te Breda.**

Evenals het afgelopen jaar zullen slechts enkele genodigden bij de Chrismamis aanwezig kunnen zijn. De genodigden zullen persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Iedereen in het bisdom kan **via een livestream** de Chrismamis meevieren. Op de website van het bisdom (www.bisdombreda.nl) kunt u straks meer informatie vinden en verbinding maken met de livestream.

In de bijlagen wordt u tenslotte nader geïnformeerd over de bestemming van de charitascollecte, het bestellen van de oliën en de plaatsen waar u na de Chrismamis de oliën voor uw parochie of instelling kunt afhalen.

Met hartelijke groeten en in gebed verbonden gedurende deze Veertigdagentijd,

✠ Mgr. dr. J.W.M. Liesen
Bisschop van Breda

VERZOEK OM OFFERGAVE (Christmamis 2021)

De afgelopen jaren hebben wij aan de parochies, instellingen en kloosters altijd gevraagd om een offergave mee te nemen naar de Christmamis. Veel parochies, instellingen en kloosters deden hieraan mee door bijvoorbeeld voedselpakketten mee te brengen. De parochie bij wie we te gast waren, zorgde ervoor dat de pakketten een goede bestemming kregen. Naast de concrete offergave zocht de parochie ook altijd een project uit. Hiervoor werd een geldelijke bijdrage gevraagd.

Dit jaar heeft de bisschop als gastheer in zijn kathedraal zelf een goed doel bestemd. Hij vraagt uw gulle gave voor het volgende project:

Naar huizen van vriendschap in de stad Breda

Een jaar geleden zou in het bisdom een conferentie over de Missionaire Kerk plaats gevonden hebben. Meer dan duizend mensen hadden zich hiervoor aangemeld. Door de coronacrisis kon de conferentie helaas niet doorgaan. De overgrote belangstelling tekende hoe breed het besef gedragen wordt dat we voor ons Kerk-zijn tot een nieuwe missionaire aanpak moeten komen. De conferentie ging weliswaar niet door, maar het werken aan een missionaire Kerk stopte niet. In het afgelopen jaar zijn de vier parochies van de stad Breda in het nadenken over een missionaire Kerk naar elkaar toegegroeid. Samen hebben ze eerste missionaire ideeën ontwikkeld op de verschillende terreinen van het pastoraat. Onlangs heb ik deze vier parochies gezamenlijk de opdracht gegeven om te werken aan een missionair plan voor de stad Breda. De diaconie, zo gaven de parochies aan, zal ook in de missionaire Kerk een belangrijk en onderscheidend element van Kerk-zijn blijven.

De vier parochies gaan een project ontwikkelen rond het thema eenzaamheid. De coronacrisis heeft scherp blootgelegd dat eenzaamheid in vele lagen van de bevolking en praktisch in alle leeftijdsgroepen voorkomt. Een missionaire gemeenschap sluit zich niet in zichzelf op, maar zoekt, vanuit een bewogenheid om Christus, het contact met de mensen, en vooral met de mensen aan de rand: “al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt ge voor Mij gedaan” (Mt 25,40). Het gaat hierbij niet alleen om goed te zijn voor de ander, maar ook om met die ander in vriendschap het leven te delen. Bij dit project zijn middelen nodig voor de vorming en geloofsverdieping van de eigen mensen. Daarnaast moeten straks ook locaties ingericht worden waar mensen gastvrij in de naam van Christus ontvangen worden.

Als bisschop ondersteun ik dit initiatief van harte. Mogelijk dat het concept “Huizen van vriendschap” in de toekomst ook bij andere parochies in het bisdom navolging vindt.

U kunt uw bijdrage voor dit project overmaken op rekeningnummer: NL79 RABO 0101 0517 78 t.n.v. Bisdom Breda o.v.v. Gave Christmaviering 2021.

Nota Bene:

Het verdient aanbeveling dat de parochie en de caritasinstelling van de parochie overleg hebben met elkaar over de gave die gegeven wordt.